

Sander en Arthur van het Atheneum College Hageveld (winnaars 2014)

Geachte juryleden, hoofden en toekomstige Max Havelaars. Wij zijn Sander en Arthur van het Atheneum College Hageveld en wij hebben dit jaar de prijs voor beste speech gewonnen op het Max Havelaar toespraken toernooi 2014. In dit verslag proberen wij jullie duidelijk te maken wat het doel van dit toernooi is en geven wij jou wat handige tips om het misschien zelfs te winnen.

Hoe kwamen wij erop om mee te doen?

De debatclub van onze school was ten tijde pas net opgericht en dit toernooi zou onze instap zijn in de wereld van de retorica. Wij zijn met twee teams en twee leraren Nederlands naar Den Haag gekomen, waar wij zeker een goede blik hebben gekregen van deze wereld van het spreken.

Hoe ziet de dag eruit?

Vanaf half 10 waren wij welkom op de campus Den Haag, de Haagse vestiging van Universiteit Leiden. Rond 10 uur konden wij plaatsnemen in de collegezaal, waar wij al meteen werden geconfronteerd met de zeer goede speech van de winnaars van het vorige toernooi: Lotus en Zinzi. Na deze sterke speech volgde een welkomstwoord en een kort college van Jaap de Jong over 'Spreken als Havelaar'. Na dit zeer informatieve college, stroomde de deelnemers door naar de drie verschillende colleges, die zij vooraf hadden gekozen uit negen colleges.

De colleges

Wij hadden als eerst gekozen voor: 'De eerste klap: humor en andere inleidingstechnieken'. Tijdens deze workshop leerde wij in 20 minuten om een vloeiende inleiding te schrijven en je publiek te fascineren en zich te laten interesseren in jouw speech. Zo hebben wij bijvoorbeeld een speech van Geert Wilders gekeken, een spreker die heel goed kan inleiden, en deze geanalyseerd en bekritiseerd. Hierna hadden wij: 'Onthouden worden: drie manieren om een blijvende indruk achter te laten', waarin wij Obama's trucjes hebben leren verwerken in onze speech om het publiek te activeren en overtuigen van jouw ideaal. Overtuigend argumenteren was onze laatste workshop van de dag, waarin wij op een speelse manier een goed set argumenten leerde neer te zetten.

Het echte werk

Na al deze informatieve workshops begon het echte werk. Wij kregen te horen dat het thema van onze toespraak 'het publiek ervan te overtuigen dat jij de nieuwe Max Havelaar bent' moest zijn. Hierna begon anderhalve stressvolle uren van schrijven en perfectioneren van onze toespraak. Hierna werden de teams opgedeeld in groepen van 5 bestaand uit 9 teams. Elke groep moest voor een jury zijn speech presenteren en hieruit werden dan uiteindelijk de 5 teams gekozen, die hun speech mochten voordragen in de finaleronde. Uit elke groep mocht dus uiteindelijk 1 team door naar de finale, wat voor ons een nog heel lastige opgave bleek, aangezien in onze groep een aantal zeer deskundige mensen zaten op het gebied van de retorica.

De finale

Nu was het tijd om onze speech voor te dragen voor alle deelnemers en professoren. We kregen nog wat sterke tips mee van onze coaches, maar hierna lag het toch echt op onszelf om de klus te klaren. Na 3 sterke speeches, mochten wij het podium betreden. Arthur leidde onze speech in over de slavenarbeid in de smartphone industrie en Sander, Max Havelaar, deed op een voortreffelijke wijze

de kern en het slot. Na onze speech volgde nog één en hierna begon het lange wachten. Na 10 minuten kwam de jury terug en werden wij verklaart tot beste speechers van het toernooi 😊.

Ervaring

Na deze zeer informatieve en leuke dag kunnen wij zeker zeggen dat wij een goed snufje kunnen hebben nemen van de kunst van de retorica en het speechen. Het was een heel leuke ervaring en hopelijk volgen er nog meer van dit soort toernooien.

Nog een aantal tips:

Het is erg belangrijk dat je goed spreekt en in een goede houding staat. Praat luid en duidelijk en neem je rust. Praat niet te snel want dan word je tekst minder goed onthouden. Praat dus rustig. Wat je houding betreft, het helpt soms om even een sprongetje te maken voordat je begint. Zo kom je meteen in een goede, ontspannen houding te staan.

Verder is het natuurlijk belangrijk dat jij je onderscheidt; er zijn natuurlijk heel veel deelnemers en bijna iedereen kan wel goed spreken, anders deden ze niet mee. Het is dus belangrijk dat je het net even wat anders aanpakt. Gebruik daarom mooie beeldspraak, begin je speech mooi en eindig met een mooie uitsmijter en verwerk in jouw speech een mooi citaat van Multatuli.

We hopen dat jullie wat aan onze tips zullen hebben, veel succes!

Sander & Arthur